



Ο ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΩΝ

ΚΑΛΟΥ 77, Ν. ΚΩΝΙΑ, 142 31 ΑΘΗΝΑ

www.a-t.gr

ΑΡ. ΦΥΛΟΥ 8 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΘΡΙΑΜΒΟΣ!

Η 1^η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΩΝ Το 1^ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΤΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑΧΥΔ/ΡΓΩΝ



Η Α.Τ. Βράβευσε τους αρχαιότερους Έλληνες ταχυδ/γούς
Από αριστερά: ΝΤΕΧΡΙΣ, ΛΕΣΙΝΙ, ΑΡΤΣΙ, ΜΑΜΑΗΣ, ΠΙΝΤΕΡ,
ΕΡΑΝΤΑ, ΚΑΜΑΡ.
Δεξιά ο παρουσιαστής της βραδιάς ΖΑΝΟ ΝΤΑΝΙΑΣ

Η 1^η Ολυμπιάδα Ταχυδακτυλογράφων πέρασε στην ιστορία.

Η 1^η συγκρόσημη συνάντηση των Ελλήνων Ταχυδακτυλογράφων είχε μια απίστευτη επιτυχία και αν λάβουμε υπ' όψιν τα εμπόδια και τις δυσκολίες που προέκυψαν μέχρι να πραγματοποιηθεί, τότε με το παραπάνω ο τίτλος ΘΡΙΑΜΒΟΣ είναι λίγος.

Η εκδήλωση εκτός από ψυχαγωγική εξελίχθηκε και σε ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός και σε μια κορυφαία κοινωνική εκδήλωση. Το πρόγραμμα των 3 ωρών έγινε 7 ½ ώρες! Συγκίνηση μέχρι δακρύων δημιουργήθηκε όταν η Α.Τ. κάλεσε τους αρχαιότερους ταχυδακτυλογράφους για βράβευση της καλλιτεχνικής τους προσφοράς ενώ το κοινό τους καταχειροκροτούσε θερμά. Αλλά και στη δεξίωση η ατμόσφαιρα ήταν το ίδιο φορτισμένη. Συνάδελφοι που είχαν 50 και πλέον χρόνια να συναντηθούν αγκαλιάζονταν. Οι νέοι ήθελαν να σφίξουν το χέρι των παλιών και τα φλας άστραφταν για αναμνηστική φωτογραφία. Η εκδήλωση άνοιξε με μία μεγάλη έκπληξη!!! Με τον ύμνο της Ολυμπιάδας των Ταχυδακτυλογράφων!!! Ναι! Ναι! Ναι! Βρέθηκε στιχουργός, βρέθηκε συνθέτης, βρέθηκε ερμηνευτής, βρέθηκε τεχνικός για βιντεοκλιπ, έτσι η εκδήλωση άνοιξε με ένα πρώτο θαύμα. Αλλά και τα πυροτεχνήματα; Η εταιρεία 'Ήλιος' και ο πυροτεχνουργός Γρηγόρης Πουλόπουλος



με αυτή τη μεγάλη προσφορά τους μας χάρισαν μοναδικό θέαμα. Τελικά στις 12 και 30, μετά τα μεσάνυχτα, επιτέλους η βραδιά έληξε!!! Αλλά και η δεύτερη μέρα ήταν εξ' ίσου εντυπωσιακή. Από τις 10 η ώρα το πρωί η αίθουσα της Α.Τ. ήταν γεμάτη και ένας μαραθώνιος με επιδείξεις, διαλέξεις και σεμινάρια κράτησε μέχρι τις 6 μ.μ. Στη συνέχεια στον εξωτερικό χώρο της Α.Τ. οι 400 και πλέον θεατές περίμεναν με αγωνία το βράσιμο του Κρίστοφερ. Προηγήθηκε ένα πρόγραμμα φαρισκών με τον Τάκελ και τον Skenderai Neki, όπου άλλος τρύπησε το σώμα του, άλλος πέρασε καρφιά στο κεφάλι, ξάπλωσαν πάνω σε καρφιά, πάτησαν γυαλιά και τύλιξαν το σώμα τους με φωτιές. Ακολουθεί ο Κρίστοφερ. Τον δένουν με αλυσίδες και λουκέτα και με μια συνοδεία μάγων και μαγισσών μπαίνει μέσα στο βραστήρα (καζάνι) και κλειδώνεται από τους θεατές! Μια μεγάλη φωτιά ανάβει κάτω από το καζάνι και οι θεατές παρακολουθούν με αγωνία. Πόσο θα παραμείνει; Οι μάγισσες μοιράζουν στους θεατές πιτάτα, μαχαίρια και πιρούνια για κάθε ενδεχόμενο ώσπου ακούγεται ο συναγερμένος κινδύνου. Ανοίγεται το καζάνι και μέσα βράσεται ο σκελετός του Κρίστοφερ! Και ο Κρίστοφερ; Μια πολυτελέστατη μερσεντίε εμφανίζεται και οδηγός είναι ο Κρίστοφερ με την επίσημη στολή του και τα μετάλλιά του!!! Χαμός από τους θεατές. Ο Κρίστοφερ εισέρχεται στην Α.Τ. και καλεί όλους τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα των 2 ημερών σε μια μακρή τιμητική δεξίωση που κράτησε μέχρι τις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα!

Συγχαρητήρια σε όλους.

1. Ο ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ μπαίνει στο καζάνι.
2. Μεγάλη φωτιά κάτω από το καζάνι.
3. Ο ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ εμφανίστηκε με τα μετάλλιά του και έτσι πήρε τίτλος και η αγωνία της γυναίκας και της κόρης του.

«ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑ» 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005



Οι φίλοι στα ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑ συνδέσαν το θέαμα με το καλό φαγητό.

Σε ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα και με μεγάλη επιτυχία έγιναν για δεύτερη συνεχή χρονιά τα καθιερωμένα «Αριστοκρατία». Τα 120 άτομα που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση απόλαυσαν εκτός από το καλό φαγητό και το κρασί, ένα πλούσιο μαγικό πρόγραμμα επί σκηνής αλλά και εξ επαφής (close-up). Στη σκηνή παρουσίασαν πρόγραμμα ο Κρίστοφερ, ο Αλέξανδρος, ο Πρωτεύας, και ο Demos με το Zissimo μαζί με τις βοηθούς τους. Στα τραπέζια πρόσφεραν θέαμα ο Ζέπος, ο Φινέας και ο Κρίστοφερ. Όλοι οι καλλιτέχνες παρουσίασαν τη δουλειά τους αφιλοκερδώς. Η Α.Τ. τους ευχαριστεί θερμά.

Το πρόγραμμα άνοιξε με το παιδικό μπαλέτο της σχολής DUENTE της Τατιάνας Τουμασάτου, που επίσης προσφέρθηκε αφιλοκερδώς. Ευχαριστούμε.



Το παιδικό μπαλέτο της σχολής DUENTE

PINTER ΚΑΙ ALEXANDER ΣΤΗΝ Α.Τ.

Πολύ καλλιτεχνική δραστηριότητα έπεσε στην Α.Τ.: Ολυμπιάδα, σεμινάρια, διαλέξεις, ακολουθούν τα «Αριστοκρατία» και έχει ο θεός.

- Στις 26/11/05: Η Α.Τ. προσκάλεσε για σεμινάριο τον αγγλικής καταγωγής, αλλά ζει στην Αυστρία, ταχυδακτυλογράφο ΑLEXANDER. Παρουσίασε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που άρεσε πάρα πολύ. Παρακολούθησε όλο το πρόγραμμα και των δύο ημερών της Ολυμπιάδας και το σχολίασε με λόγια θαυμασμού. Η Α.Τ. τον τίμησε με αναμνηστικό και τον ευχαριστεί θερμά.
- Στις 30/11/05 η Α.Τ. προσκάλεσε για σεμινάριο και διάλεξη τον μοναδικό μας Πίντερ. Τυχεροί όσοι παρευρέθησαν γιατί είχαν την τύχη να απολαύσουν τη «γνήσια τέχνη» του ταχυδακτυλογράφου αφού ο Πίντερ τη διδάχτηκε από πολύ μικρός στην παραδοσιακή της μορφή από παραδοσιακούς ταχυδακτυλογράφους του προπερασμένου αιώνα, που ζούσαν στην εποχή του Χουντίνι!!! Οι στοργικές συμβουλές προς τους νεότερους, τα 55 χρόνια ξενιτιάς, το αναπάντεχο και απίστευτο και για τον ίδιο μετά από τόσα χρόνια να βρίσκεται στην πατρίδα να παρουσιάσει πρόγραμμα σε μια συγκρόσημη Ολυμπιάδα, να τιμείται και να χειροκροτείται με τόση θέρμη, δημιούργησαν σε όλους μια συγκινητική ατμόσφαιρα μέχρι δακρύων.

• Σας ευχαριστούμε Πίντερ και Ερλίντα, καλό ταξίδι και σας ξανατεριμείνουμε.

ALEXANDER και ΠΙΝΤΕΡ
Απην αίθουσα της Α.Τ.

